

Tour de Jylland 2022

Skjern Enge – Værnengene – Fanø – Vestlige Sønderjylland – Østlige Sønderjylland 14. – 18. maj 2022.

Turledere: Christian Hjorth og Jens Ballegaard

Deltagere: Hans Kristian Kromann, Elisabeth Glar, Janne Kjær Larsen, Marianne Niss, Helle Herstad, Vibeke Laursen, Kaj Erik Nielsen, Hanne Merete Jensen, Carsten Birket Andersen, Bente Vinge Eriksen, Ellin Hemmingsen.

Program:

Kære deltagere i Tour de Jylland III

Her kommer så de endelige informationer om vores forestående tur.

Turen foregår i 2 minibusser med Jens og Christian som chauffører.

Vi starter **lørdag 14. maj kl. 10.00** fra Vejle Banegård. – Bilerne holder fra kl. 09.45 på en p-plads tæt ved de store busholdepladser. Gå til venstre, når I kommer ud fra banegårdsbygningen. Vi kun må parkere i ca. 15 min.

I kan kontakte os på dagen således: Jens mobil: 22 82 11 75 og Christian mobil: 29 28 75 02

Fra Vejle kører vi mod Skjern Enge, hvor vi først ser efter Pomeransfugle, der står højt på ønskelisten. Herefter til Værneengene med Store Kobbersnepper, Brushøns, Gule Vipstjerter mv. Undervejs køber vi ind til frokost. Det gør vi alle dage, f.eks. i Superbrugsen o.l.

Næste stop bliver i Filsøområdet, inden vi kører mod Esbjerg og Fanøfærgen.

På Fanø bor vi på Nørby Kro, hvor vi får vores værelser og indtager kroens tre-retters menu.

<https://noerbykro.dk>



Søndag den 15. maj:

Efter morgenmaden møder vi Kim Fischer, der viser os alle de bedste lokaliteter på Fanø. Han er i fuglesammenhæng mr. Fanø. En af øens specialiteter er Hvidbrystet Præstekrave. Midt på eftermiddagen tager vi færgen tilbage til Esbjerg og forstætter sydpå til Sneum Engsø med Sorthovedet Måge, der skal findes blandt 1000vis af Hættemåger. Mulighed for vadefugle på Forlandet. Måske kan vi nå en smuttur til Gl. Hviding Engsø.

Videre sydpå til vores overnatningssted de to næste nætter – gården Klægager i Østerende Ballum – kåret til Danmarks smukkeste gård i 2017. Vi er nu i Hedehøge-land. <https://klaegager.dk>

Mandag den 16. maj

Højt prioriteret er et par timer ved Vidå-slusen i en periode op mod højvande, hvor store flokke af vadefugle klumper sig sammen i slikgårdene. Her kan vi på tæt hold se mange arter af vadefugle i deres smukkeste yngledragter. Mandag den 16. maj er det bedste tidspunkt ca. 13.00-15.00.

Om formiddagen har vi besøgt lokaliteterne Draved Skov og Kongens Mose, Sølsted Mose og, hvis tiden tillader det, en tur på Grænsevejen med udsigt til de mange fugle i Margrethekog. På vejen hjem tager vi de små veje gennem Ballum enge.



Tirsdag 17. maj:

Efter morgenmaden kører vi til Magisterkogen vest for Tønder og går på diget fra Møllehus i retning mod Rudbøl sø langs Vidåen med mulighed for Sortterne, Blåhals, Savisanger og Græshoppesanger m.m.

De næste stop bliver Nørresø, evt. Bremsbøl sø, Frøslev Mose og Plantage. Hvis storkene er på plads, besøger vi Smedager på vejen. Ved aftenstid når vi vores overnatningssted – Benniksgård i Rinkenæs.

<https://www.benniksgaardhotel.dk>

Onsdag 18. maj:

Efter morgenmaden kører vi til Gråsten Slotspark og går en tur i park og skov. Næste stop bliver Hostrup Sø og Kongens Kær, før vi kører til Vejle Station. Her vil vi være senest kl. 16.00, så I kan afpasse jeres togrejse herefter.

Ret til ændringer forbeholdes, hvis der opstår mulighed for spændende fugle på andre lokaliteter. Der er rigtig mange fine steder at vælge imellem.

Da vi skal gå ture i skov og på dige tidlig morgen, anbefaler vi, at I medbringer vandtæt fodtøj.

Der er ikke uanet med plads til bagage i de to minibusser, så pak gerne i bløde tasker/kufferter og begræns jer til det nødvendige. Vi tager 2 teleskoper med. Måske vil enkelte af jer have jeres eget teleskop med.

Skriv eller ring, hvis I mangler yderligere oplysninger eller hjælp til noget.

Vi glæder os rigtig meget til turen.

De bedste hilsner

Jens og Christian

Turrapport:

Lørdag 14. maj:

Vi mødtes ved Vejle Station kl. 09.30, hvor de friske og forventningsfulde deltagere stod klar. 3 deltagere havde desværre måttet melde fra pga. sygdom. Den ene bil var noget udtjent, og der var ikke for megen plads til bagagen, man alt gik godt, og vi kom afsted. Indkøb til frokost i Sdr Omme. Første stop var Falbækvej i Skjern Enge. Her stod den nok største ønskeart på turen, nemlig **Pomeransfugl**. Vi fandt 10 – 15 stykker, hvoraf nogle sås ret tæt på. Endvidere **Rørhøg**, **Gul Vipstjert** og **Bomlærke** langs vejen. Vi holdt frokostpause ved Pumpestation Nord, hvor **Kærsanger**, **Sivsanger**, **Munk** og **Løvsanger** sang. Et par **Havørne** kredsede langt ude. Vi kørte videre mod Skavenhus, hvor man havde kig til Høje Sande. Her yngler Skestorke. Vi så et par flyvende **Skestorke**, og 10 fugle stod og småsov i rørkanten. Næste stop var Værnengene, hvor **Stor Kobbersnepe** lod sig se. Vi så dog kun et par stykker frit fremme. Det er rugetid! **Rødben** sås flere steder, og **Rørhøg** svævede rundt over engene. **Hjejle**, **Brushane**, **Gul Vipstjert**, **Fiskehejre** og **Hjejle** blev også observeret. Deltagerne var ihærdige og skarpøjede, og vi havde nævnt, at vi gerne ville have en lang og udførlig artsliste. Så også de helt almindelige arter blev spottet. Vi nåede lige et vend helt ud til Tipperne og Tipperhuset med det besynderlige tårn. Her stod en flok **Knortegæs** langt ude.

Nu satte vi kursen mod Esbjerg og færgen til Fanø. Undervejs så vi fine **Sildemåger** med gule ben. Sildemågerne så vi mange steder på hele turen, mest på nypløjede marker.



Sildemåge – Esbjerg Havn

Vi kørte ombord på færgen, og på den 15 minutter lange tur nåede vi at få **Havterne** på listen. Herefter indkvartering på Nørby Kro, hyggeligt beliggende i udkanten af Nordby. Efter en god middag samlede vi os og lavede artsliste for dagen. Deltagerne blev bedt om at gætte på det samlede antal arter for hele turen. Dagens fugle blev kåret, og så gik man til køjs ved 21- tiden.

56 arter på denne første dag. Dagens fugl: Pomeransfugl

Søndag 15. maj:

Efter morgenmaden mødte vi mr. Fanø, Kim Fischer, som ville guide os rundt på sin ø. Vi lagde ud med en tur sydpå på stranden ad den hårde tilkørte sandvej. I små pytter langs sporet løb der vadefugle: **Alm. Ryle, Stor Præstekrave, Dværgryle, Rødben**, og længere ude **Lille Kobbersneppe, Strandskade og Sandløber**. Et par steder sås den eftertragtede Hvidbrystede Præstekrave, men den blev kun set kortvarigt af få deltagere, da andre turister jog fuglene på vingerne. En fin ting var **Sortrygget Hvid Vipstjert**, som alle fik set. Også stor begejstring over en flyvende **Rørdrum**. Fra et fugleskjul – en tilrettet bunker fra krigens tid - så og hørte vi **Sivsanger**.



Morgensamling med Kim Fischer - Fanø

Kim fortalte om et stort strandrensingsprojekt, hvor han er ansat i 20 timer. Det er et enormt arbejde at holde de smukke strande på Fanø fri for opskyllet affald, smidt i havet fra skibe i Nordsøen. Kim berettede også om en stor, lokal indsats med hegning omkring ynglepladser for Hvidbrystet Præstekrave og Dværgterne. Dette frivillige arbejde har de seneste år givet mange flere flyvefærdige under af de to fåtallige arter. Også i dette projekt er Kim primus motor.

Sønderho er en idyllisk landsby på sydenden af øen. Her gik vi lidt rundt fra Børsen og sydpå langs østdiget og så **Blåhals**. Kim anbefalede et fint lille frokoststed hos "De tre Søstre". Herefter en gåtur ud til "Hønen" og videre ud på stranden på udkig efter Hvidbrystet Præstekrave. Den ville ikke vise sig der, men de nydelige **Dværgterner** fløj rundt og 2 fugle lå på rede. Som afslutning kørte vi op på nordenden af øen, og ad en meget hullet vej kom vi ud til en fremragende strandeng med en koloni af **Klyder** - og **Hvidbrystede Præstekraver**! Alle fik set de fine fugle rigtig godt, og Kim blev særdeles begejstret, da han fandt **3 dununger** af Hvidbrystet Præstekrave. Rekordagtig tidligt på året!! Vi sagde herefter farvel til Kim og tak for en dejlig dag på Fanø. Med færgen retur til fastlandet og mod næste stop, Sneum Digesø. Her ville vi finde **Sorthovedet Måge** i mylderet af tusindvis af **Hættemåger**. Dette lykkedes ret hurtigt, da vegetationen i Hættemågekoloni ikke var særlig høj. Vi så 4 eksemplarer af denne måge. I søen sås også **Skestork**, **Dværgmåge**, **Knarand**, **Troldand** og **Bramgås**. På forlandet stod flokke af **Knortegæs**. Få vadefugle lod sig bestemme i modlys, fx **Strandhjejle** og **Lille Kobbersneppe**.

Vi satte nu kurs mod Klægagergaard, hvor vi skulle bo de næste to nætter. Fra Ballum Sluse spejdede vi efter Hedehøg. Dog uden held i dag! Deltagerne var begejstrede for udsigten til marsken og det flotte lys over de mange gule rapsmarker. Vi blev indkvarteret på den smukke marskgård. Pga. de mange ønsker om enkeltværelse skulle 5 deltagere bo på en nærliggende gård. Dette blev løst ved lidt "taxakørsel" frem og tilbage. Aftensmaden – en lækker kalkungrøde med salat – blev indtaget i den flot restaurerede staldbygning. Artslisten blev gennemgået til kaffe og to slags rabarberkage i dagligstuen. Trætte efter en fin og lang dag gik folk til ro ved 21-tiden.

Vi er nu oppe på 89 arter. Dagens fugle: Hvidbrystet Præstekrave og Sorthovedet Måge.

Mandag 16. maj:

Morgenmad kl. 07. Værtinden Ruth bemærkede, at man gratis kunne smøre sin madpakke her, hvilket faldt i god jord. En af turlederne glemte sin selvsmurte madpakke på værelset.



Værtsparet på Klægagergaard

Første stop denne dag var Fugleværnsfondens lokalitet Sølsted Mose. Her gik vi en runde på ca. 3 km. En smuk morgen med rigtig fin fuglesang og arter, der viste sig pænt. Deltagerne fik her opfrisket eller fornyet mange stemmer. På ruten rundt: **Løvsanger, Gransanger, Gærdesanger, Tornsanger, Munk, Havesanger, Rørsanger, Sivsanger, Rørspurv, Skovpiber, Engpiber, Bynkefugl, Sortstrubet Bynkefugl, Blåhals, Mursejler, Dobbeltbekkasin på en pæl, Trane, Rørhøg, Hvepsevåge, Tårnfalk.** Kaj, som blev tilbage på en udkigspost, hørte **Savisanger**.



Dobbeltbekkasin Sølsted Mose

Vi forlod Sølsted Mose og kørte til Draved Skov i håb om at se spætter, vel vidende, at de gemmer sig godt i maj måned. **Huldue** og flere almindelige sangere blev hørt, men ingen spætter! På sommerfuglesiden så vi Citronsommerfugl, Skovrandøje og Aurora. På grænsevejen ved Margrethekog var der set Stylteløbere i flertal, så her stilede vi imod. Kort efter det lille grænsehus og på vejen ud så vi de langbenede vadefugle: **7 Stylteløbere** blev det til! På dette sted var der **Strandhjeje, Brushane, Atlingand, Stor Kobbersneppe, Klyde, Rødben, Gul Vipstjert** og overflyvende **Havørn**. Længere ude var der for tørt til flere vadefugle, så vi kørte til et frokoststed ved Højer Sluse. Inden højvandet 15.06 ved Vidåslusen kunne vi nå at eftersøge Rustand ved nogle klæggrave i nærheden. Vi fandt stedet, men ingen Rustand. Her blev artslisten dog suppleret med **Skeand, Pibeand, Spidsand, Fjordterne** samt en forbedring af **Dværghmåge**. Nu var det tiden at komme til Vidåslusen. Tidevandet var næsten på sit højeste og masser af vadefugle stod i slikgårdene. Dog lidt svært at se farver i modlys, men hele oprindelsen var imponerende. Et par **Havørne** og en **Spurvehøg** kunne rode op i flokkene af vadefugle, som piskede frem og tilbage. Vi fandt **Sortklire, Hvidklire, Rødben, Stenvender, Krumnæbbet Ryle, Alm. Ryle, Lille Kobbersneppe, Kærløber, Strandhjeje, Småspove, Strandskade** og **Stor Præstekrave**. Det var en vanskelig opgave at pille de mange arter ud for de 13 deltagere med 4 scoper, men de fleste deltagere så de gode arter. På tilbagevejen til Klægager ville vi eftersøge Hedehøg. Undervejs så vi **2 Hulduer** gå på marken tæt på vejen. Det lykkedes os af se en **Hedehøg han** i Ballum Enge ikke langt fra vores "hotel".

Sidste indslag var Ballum Kirke med 2 mindsten på kirkegården: En sten for de faldne fra sognet i 1. verdenskrig og en sten, der kaldes "Sorgagre". Christian genfortalte senere sagnet om "Sorgagre". Ved kirken bor digteren Jens Rosendal. Han blev 90 år næste dag, hvilket skulle fejres i Ballum, men da var vi kørt videre. Han blev dog mindet en smule om aftenen. Aftensmaden var 3-retters! Først et lille bræt med seks sønderjyske marskspecialiteter: Rømmø-rejer, laks, pølse, ost

mv, herefter gryderet med marsk-lam. Christian havde uden Jens' samtykke lovet deltagerne, at Jens ville synge vægter-sang en aften. Selv om der var et andet mindre selskab til stede, måtte Jens gøre sin pligt: Et vægtervers og derefter Jens Rosendals "Farvernes Landskab", hvis tekst passede godt til dagens begivenheder. Flere af deltagere og andre gæster nynnede med, og værtsparret sad og lyttede. Christian Lorenzen fortalte herefter oplagt om den gamle slægtsgård. Bagefter var der kaffe i dagligstuen/biblioteket med kaffe og brødtorte = rugbrødsdagkage. Artslisten blev gennemgået og igen tidligt til ro. Christian kørte også denne aften de fem deltagere sikkert til nattero på Marskgården.

Farvernes landskab blæst ud under himlen.
Grønneste marker li'så langt som dit øje når.
Tidevandsbølgen viger og stiger.
Åndedrag gennem tusind år.

Sejlende sole mod vest rammer havet.
Splintrede spejle skyller ind mod det grønne land.
Rødmalte skyer jages på himlen.
Bølgeslag mod den lave strand.

Varfter og diger står skarpt imod lyset.
Marsken bliver dunkel, endnu skimtes de lyse får.
Plagen ved leddet bli'r som en skygge
I det mørke, hvor alt forgår.

Himmelens stjerner så fjernt over kloden.
Vældige verden mens du føler dig lille her
Fuglenes stemmer stiger mod gryet
Sommermorgenen er os nær.

Jens Rosendal 1995

Nu er vi oppe på 123 arter. Dagens fugle: Stylteløber og Hedeheg



Tirsdag 17. maj:

Jens hentede eksilgruppen på Marskgården. Her så de heldige 5 netop en **Hedehøg** han på helt tæt hold og endvidere en **Misteldrossel** på fotoafstand. Morgenmad kl 07, igen tilbud om gratis madpakke og afsked med værtsfolkene.



Misteldrossel - Klægagergaard

Dagens første lokalitet var Magisterkogen tæt på grænsen. Med udgangspunkt ved "Lægan" – bådpladsen for sejlads på Vidåen – gik vi på diget vestpå langs Vidåen. Mange sangfugle var i gang, så der blev ivrigt reputeret. **Rørsanger, Sivsanger, Rørspurv, Munk, Gransanger, Løvsanger**, og alle fik nu hørt den sjældne **Savisangers** snurren. Mærkeligt nok ikke sang og kun for et par deltagere et syn af Blåhals, som ellers er almindelig her, men den så vi jo så flot i Sølsted Mose. **Rørhøg** og **Fjordterne** også set. Målet var især **Sortterne**, som vi så 10 -20 stykker af. Vi kunne fra diget se hen til kolonien, og for ikke at forstyrre vendte vi om. I nærheden ligger Nørresø. Et kort besøg her gav **Sølvhejre** på nogen afstand. Vi kørte nu ad snørklede og smukke veje tæt på grænsen. Et kort ophold ved Grøngård gav **Kernebidder** og en ganske svær, syngende **Hedelærke** i det fjerne. Vi spiste frokost ved Hostrup Kirke. Her har der de sidste par år ynglet Turteldue, men den plejer at skjule sig godt, hvilket også var tilfældet denne gang. Vi fortsatte vores færd tværs over Jylland i grænseområdet og landede ved Frøslev Mose. På denne lokalitet, som breder sig ind i vort naboland, er der gennem tiden set mange gode arter. Vi så i dag **3 Hedehøge** – 2 hanner og en hunfarvet fugl. **Bynkefugl** flere steder, overflyvende **Traner** og langt ude en skrue af

Hvepsevåger – 15 stk i skruen. De planteinteresserede lagde mærke til en sjældent set plante, Mose-Troldurt. Vi forlod mosen og gjorde et lille ophold i en lysning i plantagen, hvor vi så flere eksemplarer af **Rødrygget Tornskade**, både han og hun. Imens trak 6 **Hvepsevåger** over. Nu var det tid til at komme til hotellet i Rinkeby. Et stort kompleks ved navn Benniksgård. Ikke helt så charmerende, som det vi lige var kommet fra, men maden var god.

Vi er nu på 130 arter. Dagens fugl: Sortterne

Onsdag 18. maj:

Op til et overdådigt morgenbord kl 07. Afregning af drikkevarer og så af sted til Gråsten-skovene. En smuk skov med masser af gamle egetræer, som Mellemlagspættens foretrækker. Vi så den desværre ikke. De syngede småfugle fik vi igen hørt. I søerne i området så vi **Taffeland**, **Blishøne** og **Toppet Lappedykker**. Frokosthandel og toiletbesøg ved brugsen i Gråsten. Ledelsen foreslog, at vi prøvede noget ikke-programsat, inden turen gik nordpå til Vejle. Den var man med på. Først en historisk tur forbi Dybbøl-skanserne og den berømte mølle, der som et led i en restaurering var pakket ind i pressenning. Videre gennem Sønderborg og ud til en strandlokalitet, Trillen. Et smukt sted med sang af de efterhånden velkendte **Torn-** og **Gærdesangere**. En anden for os ukendt lokalitet - Torup Made - blev fundet. Et naturgenoprettet, fladvandet område med afgræssede bredder og lidt mudderflader. Absolut et besøg værd. Her fik vi set flere vadefuglearter rigtig godt: **Sortklire**, **Rødben**, **Tinksmed**, **Hvidklire**, **Stor Præstekrave** samt den lidt svære art **Temmincksryle**. Et par **Rørhøge** og en overflyvende gammel **Havørn** fuldendte billedet. Så var det stort set slut med fuglekiggeriet. Vi fandt et godt frokoststed ved Hørup Kirke med borde og bænke og et pænt toilet. Her blev artslisten gjort færdig. Stor spænding! Vi fik i alt 138 arter på hele turen. Tre deltagere var nærmest: 137, 137 og 139 arter. De to præmier delte de tre vinderne generøst med de øvrige deltagere. Vibeke holdt en fin takketale til ledelsen med overrækkelse af hvidvin med Ibis på etiketten. Vi havde lovet at være på Vejle Station kl 15.30, hvilket stort set blev overholdt.

Tak til alle deltagere for hyggeligt samvær, hjælpsomhed, og godt humør. En lille speciel tak for overbærenhed og tålmodighed til "5.b." i den blå bil, der ikke havde air-condition, og hvor vinduerne ikke kunne åbnes (Jens: "Det kunne de godt. Knapperne sidder over bakspejlet, fik vi oplyst ved aflevering, sorry!")

Tak for billeder, og tak til Vibeke for plantelisten.

Christian og Jens

| Tour de Jylland 14. -18. maj 2022 | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|-----|
| Rødstrubet Lom | | Stor Skallesluger | | Damklire | | Sanglærke | x | Halemejsje | |
| Sortstrubet Lom | | Hvepsevåge | x | Tinksmed | x | Bjerglærke | | Blåmejsje | x |
| Islom | | Sort Glente | | Rødben | x | Digesvale | x | Musvit | x |
| Hvidnæbbet Lom | | Rød Glente | x | Stenvender | x | Landsvale | x | Topmejsje | |
| Lille Lappedykker | | Havørn | x | Odinshane | | Bysvale | x | Sortmejsje | |
| Toppet Lappedykker | x | Rørhøg | x | Thorshane | | Rødrygget Svale | | Sumpmejsje | x |
| Gråstr. Lappedykker | | Blå Kærhøg | | Mellemkjove | | Storpiber | | Fyrremejsje | |
| Nordisk Lappedykker | | Steppehøg | | Almindelig Kjove | | Markpiber | | Spætmejsje | x |
| Sorth. Lappedykker | | Hedehøg | x | Lille Kjove | | Skovpiber | x | Træløber | |
| Mallemuk | | Duehøg | | Storkjove | | Engpiber | x | Korttået Træløber | |
| Sodfarvet Skråpe | | Spurvehøg | x | Sabinemåge | | Rødstrubet Piber | | Pungmejsje | |
| Almindelig Skråpe | | Musvåge | x | Ride | | Skærpiber | | Pirol | |
| Lille Stormsvale | | Fjeldvåge | | Hættemåge | x | Bjergpiber | | Rødr. Tornskade | x |
| Stor Stormsvale | | Lille Skrigeørn | | Dværgmåge | x | Gul Vipstjert | x | Stor Tornskade | |
| Sule | | Kongeørn | | Sorthovedet Måge | x | Bjergvipstjert | | Skovskade | x |
| Skarv | x | Fiskeørn | | Stormmåge | x | Hvid Vipstjert | x | Husskade | x |
| Rørdrum | x | Tårnfalk | x | Sildemåge | x | Silkehale | | Nøddekrige | |
| Silkehejre | | Aftenfalk | | Sølvmåge | x | Vandstær | | Allike | x |
| Sølvhejre | x | Dværgfalk | | Middelhavssølvmåge | | Gærdesmutte | x | Råge | x |
| Fiskehejre | x | Lærkefalk | | Kaspisk Måge | | Jernspurv | x | Sortkrage | x |
| Sort Stork | | Vandrefalk | | Hvidvinget Måge | | Rødhals | x | Gråkrage | x |
| Hvid Stork | x | Agerhøne | | Gråmåge | | Nattergal | | Ravn | x |
| Skestork | x | Vagtel | | Svartbag | x | Sydlig Nattergal | | Stær | x |
| Knopsvane | x | Fasan | x | Dværgterne | x | Blåhals | x | Rosenstær | |
| Pibesvane | | Vandrikse | x | Sandterne | | Husrødstjert | | Gråspurv | x |
| Sangsvane | | Plettet Rørvagtel | | Rovterne | | Rødstjert | x | Skovspurv | x |
| Tundrasædgås | | Engsnarre | | Sortterne | x | Bynkefugl | x | Bogfinke | x |
| Tajgasædgås | | Grønbenet Rørhøne | x | Hvidvinget Terne | | Sortstr. Bynkefugl | x | Kvækerfinke | |
| Kortnæbbet Gås | | Blishøne | x | Splitterne | | Stenpikker | x | Gulirisk | |
| Blisgås | | Trane | x | Fjordterne | x | Ringdrossel | | Grønirisk | x |
| Dværggås | | Strandskade | x | Havterne | x | Solsort | x | Stillits | x |
| Grågås | x | Klyde | x | Lomvie | | Sjagger | | Grønsisken | |
| Indisk Gås | | Lille Præstekrave | | Alk | | Sangdrossel | x | Tornirisk | x |
| Canadagås | | Stor Præstekrave | x | Tejst | | Vindrossel | | Bjergirisk | |
| Bramgås | x | Hvidbr. Præstekrave | x | Søkonge | | Misteldrossel | x | Lille Gråsisken | x |
| Knortegås | | Pomeransfugl | x | Lunde | | Græshoppesanger | | Stor Gråsisken | |
| Rødhalsset Gås | | Hjejle | x | Klippedue | x | Flodsanger | | Hvidsisken | |
| Nilgås | | Strandhjejle | x | Huldue | x | Savisanger | x | Hvidvinget Korsnæb | |
| Rustand | | Vibe | x | Ringdue | x | Sivsanger | x | Lille Korsnæb | |
| Gravand | x | Islandsk Ryle | | Tyrkerdue | x | Kærsanger | x | Stor Korsnæb | |
| Mandarinand | | Sandløber | x | Turteldue | | Rørsanger | x | Karmindompap | |
| Pibeand | x | Dværgryle | x | Gøg | | Drosselrørsanger | | Dompap | |
| Knarand | x | Temmincksryle | x | Slørugle | x | Gulbug | x | Kernebider | x |
| Krikand | | Stribet Ryle | | Stor Hornugle | | Høgesanger | | Lapværting | |
| Amerikansk Krikand | | Krumnæbbet Ryle | x | Kirkeugle | | Gærdesanger | x | Snespurv | |
| Gråand | x | Sortgrå Ryle | | Natugle | | Tornsanger | x | Gulspurv | x |
| Spidsand | x | Almindelig Ryle | x | Skovhornugle | | Havesanger | x | Hortulan | |
| Atlingand | x | Kærløber | x | Mosehornugle | | Munk | x | Rørspurv | x |
| Skeand | x | Brushane | x | Perleugle | | Lundsanger | | Bomlærke | x |
| Rødhovedet And | | Enkeltbekkasin | | Natrvn | | Fuglekongesanger | | | |
| Taffeland | x | Dobbeltbekkasin | x | Mursejler | x | Hvidbr. Løvsanger | | <u>SU-arter:</u> | |
| Troldand | x | Tredækker | | Isfugl | | Skovsanger | | Stytløber | x |
| Bjergand | | Skovsneppe | | Biæder | | Gransanger | x | | |
| Ederfugl | | Stor Kobbersnepe | x | Hærfugl | | Løvsanger | x | | |
| Kongeederfugl | | Lille Kobbersnepe | x | Vendehals | | Fuglekonge | | | |
| Havlit | | Småspove | x | Grønspætte | | Rødtop. Fuglekonge | | | |
| Sortand | x | Storspove | x | Sortspætte | | Grå Fluesnapper | | | |
| Fløjsand | | Mudderklire | x | Stor Flagspætte | x | Lille Fluesnapper | | | |
| Hvinand | | Svaleklire | | Lille Flagspætte | | Hvidh. Fluesnapper | | | |
| Lille Skallesluger | | Sortklire | x | Toplærke | | Broget Fluesnapper | | | |
| Toppet Skallesluger | x | Hvidklire | x | Hedelærke | x | Skægmejsje | x | | |
| SUM (kolonnevis) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 138 |

Vejby den 21.5.2022

Planteliste – Tour de Jylland – maj 2022 – ikke systematisk fra lokaliteterne

- | | | |
|------------------|-----------------|-------------------|
| - Trævlekrone | - Lysesiv | - Krybende |
| - Engkarse | - Brøndsel | Læbeløs |
| - Engelsk græs | - Baldrian | - Forglemmigej |
| - Bidende | - Gul Anemone | - Dagpragtstjerne |
| ranukel | - Eng Kabbeleje | |
| - Guld nælde | - Gul anemone | - Svaleurt |
| - Guldkarse | - Hvid anemone | - Løvefod |
| - Brændenælde | - Tormentil | - Kællingetand |
| - Skvalderkål | - Soløje | - Liljekonval |
| - Mælkebøtte | - Potentil | - Strandarve |
| - Høgeurt | - Tandrod | - Sanikel |
| - Sværdlilje/gul | - Vandkarse | - MoseTroidurt |
| Iris | - Marehalm | - Gyvel |
| - Åkande | - Majblomst | - Mælkeurt |
| - Vild Kørvel | - Spansk Skilla | |
| - Storkonval | - Skovviol | |
| - Kæruld | - Korsknep | |
| - Vandnavle | | |