

# DOF Traveltur til Polen 20. til 27. maj 2017

## Dagsprogram

### Lørdag den 20. maj

Afrejse om formiddagen fra Københavns Lufthavn, Kastrup til Warszawa. I lejede minibusser kører vi de 3 timer til Biebrza sumpene med en frokostpause undervejs. Vi gør stop og ser efter engfugle ved Laskowiec, den første landsby i sumpene. Vi fortsætter til vores hotel Dwór Dobarz, som ligger på østsiden af sumpene og er nyopført, men i stil som en gammel storbondegård. Efter indkvarteringen går vi en tur rundt i området omkring den lille landsby for at indsnuse atmosfæren og se de første fugle. Sidste gang var der hærflugt.

Efter aftensmaden tager vi ud for at lytte efter vandsangeren ved Gugny frem til skumringen. Derefter er der aftenhygge på hotellet.



Søndag den 21. maj

Vi skal på den store heldagstur rundt om Biebrza's sydlige bækken til landsbyerne Laskowiec, Wizna, Brzostowo, Mscichy og Osowiec med mange stop undervejs og med afstikkere ned til floden og retur til hotel Dwór Dobarz. Er vi heldige får vi alle tre moseterner i samme kikkertfelt og måske sort stork eller elg at se. Hvis vejret driller, bytter vi med mandagens program.



Efter aftensmaden planlægger vi en audiens hos kongen af Biebrza (Król Biebrzy) Krzysztof Kawenczynskie på hans gård Sucha Barc et par kilometer fra hotellet med aftenhygge ved bålet i haven. Måske flytter vi hele aftensmaden ud til Krzysztof som en polsk barbeque med ristede pølser, kartofler og piwo.



Mandag den 22. maj

Vi skal på en halvdagstur til den mellemste del af Biebrza ved Osowiec og engene omkring Goniadz. På en god dag får vi tre arter kærhøge og begge skrigeørne. Hvis vejret og fuglene er til det, kan det blive til en heldagstur med frokost undervejs.

Om aftenen er der mulighed for en længere tur ud midt i sumpene til vandsangerreservatet Reserwat Wodniczka, hvor man kan opleve en verden uden kulturspor horisonten rundt.



Tirsdag den 23. maj

Efter morgenmaden på hotellet er der afsked med Biebrza. Vi fortsætter ud på en heldagstur opstrøms langs Narew floden med enge og overdrev omkring Zajki, gennem den gamle jødiske købstad Tykocin og ud for at besøge en storkekoloni. Turen fortsætter gennem Narew Nationalparken med landsbyen Waniewo og videre øst på ad små veje gennem "glemte" landsbyer til byen Narew og videre til Bialowieza til indkvartering og middag på pensionat Wejmutka.

Pensionatet ligger lige over for zarens paladspark, som er et arboret over hele zarens tidligere rige og et glimrende fuglested med 5-6 arter spætter. Mon ikke parken bliver målet for vores første aftentur?



Onsdag den 24. maj til fredag den 26. maj

Vi har tre hele dage i Bialowieza på grænsen til Hviderusland og midt inde i de store polske skove. Programmet for disse tre dage vil afhænge af, hvad vores lokale guider Arek og Mateusz Szymura har at byde på af skønne fugleoplevelser.

Programmet vil formodentlig komme til at indeholde følgende elementer:

En meget tidlig morgentur fra hotellet til fods til det allerhelligste i europæisk natur, urskoven, som er kernen i Bialowieza nationalparken, og hvor vi kun kan komme ind i grupper med autoriserede guider - som vores. Her yngler 8 arter spætter og alle 4 fluesnappere, men de kan være svære at finde i den 40 meter høje urskov, hvor der ikke har været fjernet dødt ved i snart 100 år.

På en anden mindst lige så tidlig morgentur kører vi ind til en af de mindre lysninger i skoven i håb om at opleve Europas største landdyr, bisonerne, når de i daggyet er kommet ud af skovens trygge ly for at græsse på markerne.



Og hvis der er stemning for en tredje, knap så tidlig morgentur, ligger der en fin natursti gennem en sumpskov i udkanten af byen med chance for bl.a. hvidrygget spætte.

Vi skal på en halvdagstur til fods gennem Bialowieza landsby og ind gennem sumpskovsreservatet Wysokie Bagno på grænsen til Hviderusland. De som krydser grænsen, kommer ikke med hjem! Undervejs slapper vi af med en kop kaffe eller chokolade på zarens jernbanestation, inden vi fortsætter ad banedæmningen langs Narewka åen, hvor vi skal lytte efter engsnarre, høgesanger, og hvad der nu er.

Banedæmningen slutter lige ud for pensionatet. Den er i sig selv et glimrende mål for en sen aftentur, hvor der også kan lyttes efter løvfrøer og jordkrebs.

Den ene af dagene skal vi på en heldagstur til området nord for skovene med den store sø Siemianówka reservoiret, hvor vi skal se efter skrigeørne, havørn, fiskeørn, sølvhejrer og citronvipstjert samt lytte efter klokkefrøer.

Vi skal på yderligere en eller to halvdagsture ud i skoven for at se på ugler. Måske lykkes det at få både perleugle og spurveugle. Der mangler sikkert også en spætte eller to på listen. Og skal vi blive fuldtallig i europæiske spætter, siges der at være syrisk flagspætte i en park i Hajnówka by lige uden for skoven. I nærheden findes også et fint engreservat og måske en grusgrav med biædere.

Den ene aften skal vi på endnu en tur ud af skoven og tilbage til Narew floden til en af de sidste spillepladser for tredækker i Polen. Myggebalsam tilrådes, men det kan alligevel være en betagende oplevelse at se og høre hannernes spil.

### Lørdag den 27. maj

Efter 4 dage i og omkring Bialowieza må vi efter morgenmaden tage afsked med vores værter på Wejmutka, familien Pabian. Vi skal forhåbentlig først flyve sidst på dagen og får dermed god tid til den 4 timer lange køretur tilbage til Warszawa. Vi vil prøve at bruge noget af dagen på at finde et af Polens sidste par ellekrager. Hvis de er i det område, hvor de plejer, får vi sikkert også hørt vagtler og engsnarrer.



Turledere: Erling Krabbe og Niels Riis